

Nieuwsbrief: 5 september 2013

Onze jaarlijkse muziekavond op: vrijdag 27 september Bij De Hooikar in Gilze

Het bestuur nodigt alle leden en gezinsleden van de heemkring hierbij van harte uit om dit jaarlijkse feest mee te maken, aanvang 19.30 uur.

Dit keer met medewerking van Dongens Bont



Folkloristische dans- zang- cabaretgroep Dongens Bont

Dongens Bont bestaat uit een aantal enthousiaste mensen, die voor ons een gevarieerd programma presenteren. Zij nemen ons mee naar het verleden, door middel van dansjes, voordrachten en liedjes.

Ook de muziek verzorgen zij zelf met onder andere accordeon, daarmee laten ze oude melodieën herleven.

In de laatste maanden zijn ons ontvallen:

Dhr. A. Gijsbrechts	Hoevenaarsstraat 31	Gilze
Frans van Lisdonk	van Bossehof 17	Rijen
Mevr. v.d. Ouweland-Martens	Laagstraat 29	Rijen

Wij mogen weer enkele nieuwe leden verwelkomen

Anton van Hoek	Groenvoort 10	Gilze
Dhr. F. Aarts	Vreugdendaal 17	Gilze
Mevr. Aarts (gezinslid)	Vreugdendaal 17	Gilze
Piet Weterings	Van Hallstraat 13	Rijen

Eerstvolgende genealogische avonden en middagen t/m december 2013

maandag 16 september	van 19.00 tot 21.00 uur
dinsdag 17 september	van 13.30 tot 16.30 uur
maandag 7 oktober	van 19.00 tot 21.00 uur
dinsdag 8 oktober	van 13.30 tot 16.30 uur
maandag 21 oktober	van 19.00 tot 21.00 uur
dinsdag 22 oktober	van 13.30 tot 16.30 uur
maandag 4 november	van 19.00 tot 21.00 uur
dinsdag 5 november	van 13.30 tot 16.30 uur
maandag 18 november	van 19.00 tot 21.00 uur
dinsdag 19 november	van 13.30 tot 16.30 uur
maandag 2 december	van 19.00 tot 21.00 uur
dinsdag 3 december	van 13.30 tot 16.30 uur
maandag 16 december	van 19.00 tot 21.00 uur
dinsdag 17 december	van 13.30 tot 16.30 uur

Om alvast te noteren !

Woensdag 23 oktober: lezing: **'Toen arm zijn nog een misdaad was'**
Over de landloperskolonie van Merksplas door Goevaert Karel.

Armoe is van alle tijden. Het is boeiend om zien hoe 'men' daar gedurende al die jaren mee omging, hoe 'men' zowel aan liefdadigheid deed als aan repressie. En de vraag is ook: wat hebben we nu eigenlijk geleerd?

In de vroege middeleeuwen aanvaardde men het standenverschil in de maatschappij, maar naarmate er meer armoede kwam, maakte men onderscheid tussen de 'eigen armen' en de 'vreemde armen'. De eerste groep kon rekenen op mededogen en begrip, terwijl de vreemde bedelaars (ook 'landlopers' of 'vagebonden' genoemd) werden verjaagd en verbannen. Om dit probleem op te lossen, werden in de periode van de Verlichting tuchthuizen opgericht, waar de landlopers werden onderworpen aan dwangarbeid. Het was de Nederlander Joannes Van den Bosch, die op het idee kwam om te starten met de zogenaamde 'landbouwkolonies' als oplossing voor het probleem van het pauperisme. In 1818 stichtte deze ex-generaal in Drenthe een 'Maatschappij voor Weldadigheid' en startte er met zogenaamde Vrije Kolonies en Onvrije Kolonies. Eén ervan is Veenhuizen, bij alle Nederlanders bekend! Omwille van het succes werd in 1822 de 'Maatschappij voor Weldadigheid van de Zuidelijke Nederlanden' (nu België) opgericht met een Vrije Kolonie in Wortel en een Onvrije Kolonie in Merksplas.